

Oranje Comité Ophemert

Kasteel Ophemert

Sinds 3 jaar organiseren wij, Maroesja, Dianthe, Annemiek, Jurgen en Paul, de jaarlijkse Koningsdag. Met de nodige inzet, maar ook met veel plezier en humor. We vinden het leuk om ieder jaar weer een mooie dag voor de jeugd en volwassenen van Ophemert te mogen organiseren.

Toen we drie jaar geleden begonnen, wilden we het middagprogramma eens op een andere locatie organiseren. In het prachtige groene hart van ons mooie dorp: met tenten op het weiland van de tractor club.

Die eerste keer gebeurde ons wat alle organisatoren van festivals nachtmerries bezorgt: er was een enorme storm. Onze tent vloog in de lucht en we waren erg blij dat de familie van Dedem spontaan en geheel belangeloos toestemming gaf om de feesttent op het kasteelterrein te plaatsen. Ook de jaren daarna waren we welkom op het kasteelterrein.

Als Oranjecomité zijn we erg blij met deze locatie, maar we organiseren het natuurlijk niet voor onszelf, maar voor alle inwoners van Ophemert.

Voor volgend jaar willen we graag weten wat de bewoners van Ophemert een geschikte locatie vinden. We kunnen namelijk kiezen uit het kasteelterrein (met tenten en buitenruimte) of Huis Ophemert.

Wilt u ons dit laten weten?

U kunt dit doen door: onderstaande strook in te leveren voor 1 september bij 1 van onze bestuursleden, een berichtje achter te laten op de facebook pagina van Oranjeophemert of stuur een email naar: oranjeophemert@hotmail.com

Alvast bedankt namens Oranje comité!

Maroesja Punt (Goossen Janssenstraat 24), Diantha van Dam (Pippertsestraat 6),
Jurgen Laviere (ganzenhof 24) en Paul Sterk (Hermoesestraat 17 zennewijnen),

Naam (alleen inzendingen met naam kunnen we meenemen):



.....
Ik wil graag Koningsdag op:

• HET KASTEEL ja/nee

• HUIS OPHEMERT ja/nee

• Andere locatie namelijk:

Eventuele opmerkingen: